

GUD ELSKER
SINE BØRN

Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et liv, der behager vor himmelske Fader.

Du er Guds barn, og vore hjerter er fyldt med varme og hengivenhed til dig. Trods din nuværende tiltrækning mod samme køn, kan du føle glæde i dette liv og føre et moralsk rent liv, tjene meningsfuldt i Kirken og nyde alle medlemskabets velsignelser og i sidste ende modtage alle det evige livs velsignelser.

Profeten Nefi fra Mormons Bog udtrykte de følelser, vi alle har, da han sagde, at han ikke forstod »betydningen af alting.« Men han sagde: »Jeg ved, at [Gud] elsker sine børn« (1 Ne 11:17). Gud elsker sandelig sine børn. Mange spørgsmål, der iblandt nogle omkring tiltrækning til samme køn, må afvente et fremtidigt svar, og det bliver måske først besvaret i næste liv. Men Gud har åbenbaret os enkle og bestandige sandheder til at vejlede os. Han elsker alle sine børn, og fordi han elsker dig, kan du stole på ham.

Din identitet og potentialer

Du er et barn af Gud med stort værd. Han kender ikke alene dit navn, han kender dig. Han elsker dig som person. Inden du blev født på denne jord, levede du i hans nærhed. Du kan ikke huske dit førjordske forhold til ham, men det kan han. Selvom hans børn nogle gange gør noget, som han ikke billiger, elsker han dem stadig.

Når man ved, hvem man er, og føler sig forvisset om, at Gud elsker en, kan man lettere forstå det, han ønsker for os. Han ønsker, at vi alle opnår velsignelserne ved evigt liv. Evigt liv betyder meget mere end et langt eller uendeligt liv. At opnå evigt liv vil sige at blive som vor himmelske Fader, at leve som ham og at modtage en fylde af glæde. Man modtager evigt liv, hvis man adlyder de samme love som Gud og gør det, han gør.

Den store plan for lykke

Gud har udarbejdet en frelsesplan eller en plan for lykke, så vi kan modtage det evige livs velsignelser. Denne plan finder man i skriften, og hverken mænd eller kvinder kan omskrive den, så det imødekommer deres ønsker. Det er alene Gud, som kan give evigt liv. Nogle af de største velsignelser, der er lovet i planen, deriblandt evigt liv, er ikke beregnet på at skulle nydes umiddelbart. Evigheden er lang og dødeligheden kortvarig. Når man baserer sine beslutninger på evige principper, frem for på jordiske udfordringer eller begær, kan man opnå »fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden« (L&P 59:23).



Disse velsignelser er baseret på lydighed mod evige principper. Betydningen af familie er et af disse principper. Himlen er organiseret af familier, det fordrer en mand og en kvinde, som sammen udøver deres forplantningsevne inden for de rammer, Herren har sat. Forhold mellem to personer af samme køn er ikke foreneligt med denne plan. Uden både en mand og en kvinde er der ikke mulighed for at være evig familie eller mulighed for at blive som vor himmelske Fader.

Nogle gange udskyder en person at gifte sig, fordi han eller hun ikke på et givent tidspunkt føler sig tiltrukket af en af det

modsatte køn. Selvom mange sidste dages hellige gennem personlig indsats, udøvelse af tro og tillid til forsoningens kraft, overvinder tiltrækningen til personer af samme køn her i dødeligheden, bliver andre ikke fri for denne udfordring i dette liv. Vor himmelske Faders fuldkomne plan tilgodeser imidlertid en person, som stræber efter at følge hans befalinger, men som uforskyldt ikke har indgået evigt ægteskab i dette liv. Når vi følger vor himmelske Faders plan, vil vores krop, følelser og drifter blive fuldkommengjort i det næste liv, således at alle Guds børn vil finde glæde i en familie bestående af en mand og en kvinde og børn.

At føle sig tiltrukket af samme køn indebærer dybe følelsesmæssige, sociale og fysiske aspekter. Alle vor himmelske Faders børn længes efter at elske og blive elsket, deriblandt de mange voksne, som af forskellige årsager, forbliver enlige. Gud lover sine børn, også dem, der føler sig tiltrukket af samme køn, at deres retfærdige ønsker i sidste ende vil blive fuldt indfriet på Herrens egen måde og til Herrens tid.

Selvbeherskelse

For at kvalificere os til velsignelserne i vor himmelske Faders plan, blev vi hver især sendt til jorden i en prøvestand, hvor vi møder forskellige fristelser og udfordringer. Nogle af disse udfordringer er knyttet til vores fysiske legeme. Fordi vi ikke havde et fysisk legeme inden dette liv, skal vi her lære at leve med dets begrænsninger samt at fortolke dets signaler, drifter og behov. Og vi må ofte lære at sige nej. Denne selvbeherskelse af det fysiske legeme er meget vigtig, fordi vi i det næste liv vil have et fuldkommengjort legeme.

Vores legeme er helligt og i skriften omtales det undertiden som »Guds tempel.« Mange mennesker, som er tiltrukket af samme køn, respekterer legemets hellighed og de standarder, Herren har sat om, at seksualitet kun kan udøves »mellem en mand og en kvinde, som er lovformeligt viet som ægteemand og hustru« (»Stå fast mod verdens list«, *Stjernen*, jan. 1996, s. 101). De mennesker lever et liv, som er behageligt i vor himmelske Faders øjne. Nogle overskrider dog denne grænse og fremturer i umoralsk adfærd. Ønsket om fysisk tilfredsstillelse giver ingen ret til at gøre noget umoralsk.

Sand glæde afhænger af mere end udløb for fysisk drift. Disse drifter bliver mindre fremherskende, når mere fundamentale følelsesmæssige behov imødekommes – såsom at omgås og tjene andre. Selvkontrol giver sand glæde, selvrespekt og en positiv retning i tilværelsen. Den kommer af et vidnesbyrd om den sande lære, om hvem du er, og hvad du kan blive, og af at leve i henhold til Guds plan for lykke.

Mange, som føler sig tiltrukket af samme køn, har et stærkt vidnesbyrd om evangeliet og giver derfor ikke efter for denne tiltrækning. Tiltrækningen i sig selv gør dig ikke uværdig. Undgår du urene tanker og handlinger, har du ikke overtrådt, selvom du føler en sådan tiltrækning. Det Første Præsidentskab har sagt: »Der er forskel på at have umoralske tanker og følelser og til at deltage i umoralsk opførsel, hvad enten den er hetero- eller homoseksuel« (brev, 14. nov. 1991).

Dette princip gælder alle Guds børn, for han har sagt, at alle udenomsægteskabelige seksuelle relationer er uacceptable. Alle føler sig fristet, men et af formålene med jordelivet er at lære at overvinde dem. Præsident David O. McKay definerede meget smukt åndelighed som værende »den bevidste overvindelse af selvet« (i Conference Report, okt. 1969, s. 8). Disse fristelser, som ikke behøver en invitation, kan være stærke, men de er aldrig så stærke, at de kan frarøve os vores handlefrihed. Ældste Dallin H. Oaks har sagt: »Vi har alle følelser, som vi ikke selv har valgt, men Jesu Kristi evangelium lærer os, at vi har styrke til at modstå og ændre vores følelser (efter behov) og sikre os, at de ikke leder os til at nære upassende tanker eller hengive os til syndig adfærd« (»Tiltrukket af sit eget køn«, *Stjernen*, mar. 1996, s. 17). Upassende tanker forsvinder, hvis man straks erstatter dem med opbyggende, konstruktive tanker.

Når man stræber efter at opnå selvbeherskelse, er det vigtigt at huske at leve retfærdigt såvel privat som offentligt. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt. »Vores adfærd i offentlighed må være upåklagelig. Vores adfærd hjemme er endnu vigtigere. Vi



må leve op til den standard, som Herren har sat. Vi kan ikke svælge i synd, for ikke at tale om at dække over vores synder« (»Personlig værdighed til at udøve præstedømmet«, *Liahona*, juli 2002, s. 58).

Hvis man har overtrådt Guds befalinger eller sine pagter, kan man omvende sig. Jesus Kristus har betalt for vore synder gennem forsoningen, og Gud vil tilgive os. Når man oprigtigt og gennemgribende har omvendt sig, skal man ikke dvæle ved fortidens overtrædelser. Herrens befaling om at tilgive alle mennesker kræver, at vi også tilgiver os selv (se L&P 64:10).

Forståelse for evige sandheder er en stærk bevæggrund til retfærdig levevis. Man har det bedst ved at koncentrere sig om de ting, man kan forstå og kontrollere her og nu og ikke spille energi eller øge sin frustration ved at bekymre sig om noget, som Gud endnu ikke har åbenbaret til fulde. Fokuser på at efterleve de enkle sandheder i Jesu Kristi evangelium. Følelser af tiltrækning til det samme køn kan være stærke, men gennem tro på forsoningen kan man modtage kraft til at modstå enhver upassende opførsel og leve et liv uden synd.

Fyld dit liv med godhed



En eller anden har sagt, at hvis vi planter gode frø i en have, får vi ikke så meget brug for hakkejernet. På samme måde kan vi, hvis vi fylder vores liv med den åndelige næring, Gud har givet os, lettere opnå kontrol over vore tilbøjeligheder. Det indebærer at skabe et dagligt positivt miljø, hvori Ånden kan blomstre, og at undgå et miljø med fristelser, hvor Ånden krænkkes. Et opbyggende miljø omfatter en vedholdende privat og offentlig tilbedelse, deltagelse i kirkemøder, tempeltjeneste, tjeneste, studium af skriften, bøn, omgang med gode venner og god musik og litteratur. Når man omgiver sig med disse ting, vil din have blom-

stre og være en fryd for dig og din himmelske Fader. Lykke kommer af at beskæftige sig med meningsfulde ting, og ikke bare ved at undertrykke det, som Gud finder anstødeligt.

En meget vigtig måde at passe sin åndelige have på er at deltage aktivt i Kirken. Selvom tiltrækningen mod samme køn fortsætter og kan give uforløste spændinger, vil man blive styrket af tjeneste i Kirken og ved at omgås andre medlemmer af Kirken, som deler samme tro og har indgået de samme pagter som en selv. At deltage i nadveren, synge Zions salmer og at lytte til opbyggende taler bidrager alt sammen til åndelig vækst. At negligere disse positive påvirkninger og at trække sig bort fra Kirken på grund af

skuffelse, afvisning eller en følelse af, at man ikke hører til, skader ens åndelighed og ønske om at kontrollere sine handlinger.

Nogle mennesker, som føler sig tiltrukket af samme køn, har følt sig afvist, fordi medlemmer af Kirken ikke altid udviser kærlighed. Intolerance er aldrig passende for noget medlem af Kirken. Når man udviser kærlighed og venlighed over for andre, giver man dem mulighed for at ændre deres indstilling og mere oprigtigt følge Kristus.

Udover at fylde haven med positiv indflydelse, bør man også undgå enhver indflydelse, som kan skade ens åndelighed. En negativ påvirkning er besættelse eller optagethed af tanker og følelser omkring tiltrækningen mod samme køn. Det hjælper ikke at vifte med homoseksuelle tendenser eller at gøre dem til genstand for unødige bemærkninger eller diskussion. Det er bedre at vælge venner, som ikke skilter offentligt med deres homoseksuelle følelser. En nøje udvælgelse af venner og forbilleder, som lever et konstruktivt, retfærdigt liv, er et af de vigtigste skridt hen imod at være produktiv og dydig. Omgang med mennesker af samme køn er naturligt og ønskeligt, så længe, at man klogt sætter grænser for at undgå upassende og usund følelsesmæssig afhængighed, som eventuelt kan føre til fysisk og seksuel intimitet. Der er en moralsk risiko ved at have for tæt et forhold til én ven af samme køn, som kan føre til laster, som Herren har fordømt. Vores vigtigste forhold er til vores egen familie, fordi vore bånd til dem kan knyttes for evigt.

Fortvivelse er en anden dårlig påvirkning. Den er ofte et resultat af manglende forståelse af og tillid til Guds uendelige kærlighed, som der altid er adgang til gennem forsoningens kraft. Man kan finde trøst i det faktum, at enhver velsignelse i vor himmelske Fader plan for lykke er tilgængelig for ethvert af hans børn. Fortvivelse og tvivl kan føre til, at man trækker sig tilbage, finder fejl og bliver utålmodig over, at alle svar og løsninger på livets problemer ikke ligger lige for hånden. Guds Ånd giver glæde og lykke. Stol på Herren. Bebrejd ikke alle og enhver – hverken dig selv, dine forældre eller Gud – for problemer, som ikke forstås fuldt ud i dette liv.

Pornografi har i alle sine underfundige og skadelige former en særlig uheldig, farlig og vanedannende indflydelse. De billeder sindet udsættes for, om end kun en brøkdel af et sekund, bliver oplagret og vil dukke op i et svagt øjeblik og svække ens beslutsomhed. Retfærdige handlinger udspringer af rene tanker, som fostres af opbyggende litteratur, konversation, musik og andre medier.

Nogle mennesker er blevet misbrugt i en tidlig alder eller har været involveret i seksuelle eksperimenter i en ung alder. Hvis det er sket for dig, så prøv at forstå at andres misbrug af dig eller erfaringer i ungdommen ikke bør give nutidige følelser af skyld, uværdighed eller af at være afvist af Gud eller hans kirke. Uskyldig kådhed tidligt i livet gør ikke et ungt menneske mere tilbøjelig til som voksen at føle sig tiltrukket af samme køn.

Man vil have held med at kontrollere sit liv, hvis man konstant plejer sin ånd. At undgå mad i længere tid for derefter at

indtage overdrevent store måltider, bidrager ikke til fysisk sundhed. På samme måde vil sporadisk pleje af ens ånd, om end i store doser, ikke give det samme resultat som konstant, daglig næring af sin ånd.



»Gå fremad«

Præsident Gordon B. Hinckley har lovet, at alle, som føler sig tiltrukket af samme køn og som ikke handler i overensstemmelse med disse tilbøjeligheder, kan »gå fremad som alle andre medlemmer af Kirken« (»Hvilke spørgsmål stiller folk om os?« *Liahona*, jan. 1999, s. 82). Hvis man efterlever de standarder, Gud har sat og fylder sin dag med ting, som er værd at give sig af med, vil livet fyldes af håb, og man kan forvente sig et liv med meningsfuld tjeneste, socialt fællesskab og åndelig vækst.

Det kan være nyttigt at besøge sin biskop og andre præstedømmeledere, som har nøgler til at give inspirerede råd til medlemmerne af den lokale kirkeenhed. Hvis man går til dem i ydmyghed og ærlighed, vil de give råd med medfølelse og kærlighed. Det Første Præsidentskab har sagt: »Vi opfordrer Kirkens ledere og medlemmer til kærligt at støtte og vise forståelse for dem, der kæmper med disse svagheder. Mange vil være modtagelige over for Kristuslignende kærlighed og inspirerede råd« (brev, 14. nov. 1991). Det kan være nyttigt at søge vejledning fra professionelle rådgivere, som har erfaring med at arbejde med homoseksuelle emner, og hvis råd er i overensstemmelse med evangeliet.

Når man søger hjælp hos andre, skal man være omhyggelig med ikke at blive afhængig af dem for at hente åndelig styrke. Biskoppen og andre ledere kan råde og belære om de sande principper i Guds plan for sine børn, men i sidste instans må den opretholdende styrke, man har brug for, komme fra Herren ved at underkaste sig Helligåndens indflydelse og udøve tro på Jesus

Kristus. Kun det vil give tilstrækkelig beslutsomhed og styrke til afstå fra opførel og tanker, som ikke vækker Guds behag.

En række sidste dages hellige, som er tiltrukket af deres eget køn, bevæger sig fremad i livet ved nøje at overholde evangeliets standarder, holde sig nær til Herren og modtage gejstlig og professionel hjælp, når det er nødvendigt. Deres liv er indholdsrigt og fyldestgørende, og de kan være forsikret om, at alle det evige livs velsignelser vil blive dem til del.

Evangeliets lærdomme adskiller sig på mange områder fra verdens måder og lærdomme bl.a. om moralsk levevis. Disse forskelligheder udspringer af vores forståelse for gaven ved et evigt liv, som vor himmelske Fader har forberedt for os, og de betingelser, der stilles for at opnå det. Ingen er eller vil nogensinde blive udelukket fra Guds kærlighed, for vi er alle hans elskede sønner og døtre. Som præsident Hinckley sagde: »Vi rækker i hjertet ud til de mennesker, som kæmper med en følelse af tilhørsforhold til samme køn. Vi beder til Herren for jer, vi sympatiserer med jer, vi betragter jer som vore brødre og søstre« (»Stå fast mod verdens list«, Stjernen, jan. 1996, s. 98).

JESU KRISTI
KIRKE
AF SIDSTE DAGES HELLIGE

© 2007 Intellectual Reserve, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes
Printed in Germany
Engelsk original godkendt: 4/07
Godkendt til oversættelse: 4/07
Oversættelse af *God Loveth His Children*

